

Deze 1.000 duizend zouden het leven op aarde voor altijd positief veranderen, als iedereen ze zou omarmen:

Je denkt dat je geterroriseerd wordt door andere mensen, maar in werkelijkheid word je geterroriseerd door je overtuigingen. Hoe jij je wereld ervaart, verandert dramatisch, wanneer je deze Vijf Stappen naar Vrede overneemt:

- Sta jezelf toe te erkennen, dat sommige van je oude overtuigingen over God en over het leven niet langer werken.
- Onderzoek de mogelijkheid dat je niet alles over God en over het leven begrijpt en dat jouw begrip ervan alles zou veranderen.
- Verklaar, dat je ervoor openstaat, dat er nu nieuwe inzichten over God en over het leven worden geopenbaard. Inzichten die een volledig nieuwe manier van leven op deze planeet te weeg zouden kunnen brengen.
- Onderzoek deze nieuwe opvattingen dapper en, als ze in overeenstemming zijn met je persoonlijke innerlijke waarheid en weten, breidt dan je overtuigingen ermee uit.
- Toon in je manier van leven je hoogste overtuigingen, in plaats van de ontkenning ervan.

NIEUWE INZICHTEN OM TE OVERWEGEN

1. **Wij zijn allen Eén. Er is maar Eén Ding en alle dingen zijn deel van het Ene Ding dat er is.** *Dat betekent dat je Goddelijk bent. Je bent niet je lichaam, niet je geest en niet je ziel. Je bent de unieke combinatie van alle drie. Je bent een individualisatie van Goddelijkheid; een uitdrukking van God op aarde.*
2. **Er is genoeg.** *Het is niet nodig om met elkaar te wedijveren om middelen van bestaan. Het enige wat je moet doen, is delen.*
3. **Er is niets, dat je moet doen.** *Er is een hoop dat je zult doen, maar niets dat je verplicht bent te doen. God verlangt niets, heeft niets nodig, beveelt niets.*
4. **God praat met iedereen, de hele tijd.** *De vraag is niet: tegen wie praat God? De vraag is: wie luistert er?*
5. **Het leven kent Drie Basisprincipes: functionaliteit, aanpassingsvermogen en duurzaamheid.** *Bestudeer hun samenhang en je kent het geheim van de kosmos en het eeuwige leven.*
6. **Er bestaat niet zoiets als 'goed' en 'kwaad', er is alleen iets Wat Werkt en Wat Niet Werkt, in het licht van wat je probeert te doen.**
7. **In spirituele zin zijn er geen slachtoffers en boosdoeners in de wereld, hoewel dat in menselijke zin wel degelijk zo lijkt.** *Maar, omdat je Goddelijk bent, kan er niets gebeuren tegen jouw wil in.*
8. **Niemand doet dingen die niet zo horen, tegen de achtergrond van zijn of haar wereldbeeld.**
9. **Er is geen hel, en ook eeuwige verdoemenis bestaat niet.**
10. **De dood bestaat niet.** *Wat je 'dood' noemt, is slechts een proces van Her-Identificatie.*
11. **Er is niet zoiets als Ruimte en Tijd, er is alleen Hier en Nu.**
12. **Liefde is alles wat er is.**
13. **Je bent de schepper van je eigen realiteit. Daarbij gebruik je de Drie Gereedschappen van Creatie: gedachte, woord en handeling.**
14. **Je leven heeft niets met jou te maken.** *Het gaat om iedereen wiens leven jij beroert en hoe je dat beroert.*
15. **Het doel van je leven is jezelf te herscheppen in de volgende meest grandioze versie van de geweldigste visie die je ooit had over Wie Je Bent.**

16. **Zodra je iets definieert, zal alles wat tegensteld is in die ruimte komen.** *Dat is de Wet van de Tegengestelden, die een Contextueel Veld produceert, waarbinnen dat wat je wenst uit te drukken ervaren kan worden.*
17. **Er bestaat niet zoiets als de Absolute Waarheid. Elke waarheid is subjectief. Er zijn vijf niveaus van het spreken van subjectieve waarheid.** *Vertel jouw waarheid over jezelf aan jezelf. Vertel jouw waarheid over een ander aan jezelf. Vertel jouw waarheid over jezelf aan een ander. Vertel jouw waarheid over een ander aan een ander. Vertel jouw waarheid over alles aan iedereen.*
18. **De mensheid leeft binnen een raamwerk van illusies. De tien illusies van mensen zijn:** *Behoeftigheid Bestaat, Mislukking Bestaat, Verdeeldheid Bestaat, Ontoereikendheid Bestaat, Vereisten Bestaan, Oordeel Bestaat, Veroordeling Bestaat, Voorwaardelijkheid Bestaat, Superioriteit Bestaat en Ontwetendheid Bestaat. Deze illusies horen de mensheid te dienen, maar de mensheid moet leren hoe ze te benutten.*
19. **De drie kernconcepten van holistisch leven zijn:** *eerlijkheid, bewustzijn en verantwoordelijkheid. Leef volgens deze grondregels, en elke worsteling verdwijnt uit het leven.*
20. **Het leven verloopt volgens een Zijn-Doen-Hebben-paradigma.** *De meeste mensen draaien dit om; ze veronderstellen dat je eerst dingen moet 'hebben' om dingen te kunnen 'doen' om zo te kunnen 'zijn' zoals je wilt zijn. Dit proces omdraaien is de snelste manier waarop je meesterschap over het leven zult ervaren.*
21. **Er zijn drie niveaus van bewustzijn:** *hoop, geloof en weten. Spiritueel meesterschap ontstaat uit het leven vanuit het derde niveau.*
22. **Er zijn Vijf Misvattingen over God, die crisis, geweld, moorden en oorlog creëren.** *Een, het idee dat God iets nodig heeft. Twee, het idee dat God niet zou kunnen krijgen wat Hij nodig heeft. Drie, het idee dat God jou van Hem heeft gescheiden heeft omdat je Hem niet hebt gegeven wat Hij nodig heeft. Vier, het idee dat God dat wat hij nodig heeft, zo hard nodig heeft, dat God nu van jou verlangt dat jij dit, vanuit jou afgescheiden positie, aan hem geeft. Vijf, het idee dat God je zal vernietigen als je niet aan zijn eisen tegemoetkomt.*
23. **Er zijn ook Vijf Misvattingen over het leven, die crisis, geweld, moorden en oorlog creëren.** *Een, het idee dat mensen van elkaar gescheiden zijn. Twee, het idee dat er niet genoeg is van wat mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. Drie, het idee dat mensen met elkaar moeten wedijveren om de spullen te krijgen waarvan er niet genoeg is. Vier, het idee dat sommige mensen beter zijn dan andere mensen. Vijf, het idee dat gerechtvaardigd is, als mensen elkaar doden om ernstige meningsverschillen, die gecreëerd zijn door al de andere misvattingen, op te lossen.*
24. **Er is een Nieuwe Evangelie voor alle mensen op aarde: 'Wij zijn allen Eén. Onze manier is niet beter, onze manier is slechts een andere manier.'**

Deze 1.000 woorden zouden de wereld in één enkele generatie kunnen veranderen, als ze elke dag nageleefd zouden worden.

www.evolutionrevolution.net