

# 1000 Ord som skulle kunna förändra världen

Dessa 1000 ord skulle för alltid förändra livet på Jorden till det bättre, om de accepterades och efterlevdes av alla:

**Du tror att du är terroriserad av andra människor, men sanningen är den att du terroriseras av din egen övertygelse. Erfarenheten av din värld kommer att förändras dramatiskt, om du tar till dig följande Fem Steg till Inre Frid:**

Tillåt dig själv att erkänna att en del av din gamla tro om Gud och Livet inte längre fungerar.

Utforska möjligheten att det finns någonting som du inte förstår fullt ut om Gud och Livet, den förståelse som skulle kunna förändra allt.

Tillkännage att du är villig att ta till dig en ny kännedom om Gud och Livet att komma fram i ljuset, en kännedom som skulle kunna skapa ett nytt sätt att leva på den här planeten.

Ta mod till dig att undersöka denna nya förståelse och, om den är i linje med din personliga inre sanning och kunskap, utvidga ditt trossystem och inkludera den.

Uttryck hellre ditt liv som en demonstration av din högsta övertygelse, än som en förnekelse av den.

## **NYA PÅSTÅENDEN ATT ÖVERVÅGA:**

**\*Vi är alla En. Det finns bara Ett Ting, och alla ting är delar av detta Enda Ting som Är.** *Detta betyder att du är Gudomlig. Du är inte din kropp, inte ditt sinne, och inte din själ. Du är den unika kombinationen av alla tre. Du är en "individuation" av Gudomligheten; ett uttryck av Gud på Jorden.*

**\*Det finns tillräckligt.** *Det är inte nödvändigt att konkurrera om resurserna. Allt du behöver göra är att dela med dig.*

**\*Det finns inget du måste göra.** *Det finns mycket du vill göra men ingenting som krävs av dig. Gud vill inte ha någonting, behöver ingenting och kräver ingenting.*

**\*Gud talar till alla, hela tiden.** *Frågan är inte: Till vilka talar Gud? Frågan är: Vem lyssnar?*

**\*Det finns tre grundläggande livsprinciper: Funktionalitet, Anpassningsförmåga, Uthållighet.** *Studera relationen mellan dessa, och du kommer att lära dig hemligheten om kosmos och evigt liv.*

**\*Det finns ingenting som är Rätt och Fel, bara vad fungerar och vad fungerar inte, givet vad du försöker göra.**

**\*I rent andlig mening finns inga offer och inga förövare i världen, fastän sådana verkligen tycks existera i rent mänsklig mening.** *Men eftersom du är Gudomlig kan ingenting hända mot din vilja.*

**\*Ingen gör något olämpligt, givet deras egen världsbild.**

**\*Det finns inte något helvete och någon evig fördömmelse existerar inte.**

**\*Döden existerar inte.** *Det du kallar "död" är bara en process av Åter-Identifiering.*

**\*Rymd och Tid finns inte.** *Det finns bara Här och Nu.*

**\*Kärlek är allt som finns.**

**\*Du är skaparen av din egen verklighet, där du använder de tre Skapande-Verktygen: Tanke ord och Handling.**

**\*Ditt liv har ingenting med dig att göra.** *Det handlar om alla vars liv du berör, och på vilket sätt du berör dessa.*

**\*Meningen med ditt liv är att återskapa dig själv på nytt i den nästa storslagna versionen av den mest storslagna visionen du någonsin haft om dig själv.**

**\*I samma ögonblick som du tillkännager något, så blir allt som är dess motsats verkligt.** *Detta är lagen om motsatser, som skapar en kontext, i vilken det som du önskar att uttrycka kan upplevas.*

**\*Det finns ingen Absolut Sanning. All sanning är subjektiv. Det finns fem nivåer av subjektivt sanningssägande:** *Berätta din sanning om dig själv till dig själv. Berätta sanningen till dig själv om andra. Berätta din sanning om dig själv till andra. Berätta sanningen om andra till andra. Berätta din sanning till alla om allting.*

**\*Den mänskliga rasen lever i ett antal illusioner. De Tio Illusionerna är:** *Behov finns.*

*Misslyckanden finns. Oenighet finns. Otillräcklighet finns. Krav finns. Dömande finns. Fördomande finns. Villkorlighet finns. Överlägsenhet finns. Okunnighet finns. Dessa illusioner är menade att tjäna mänskligheten, men mänskligheten måste lära sig att använda dem.*

**\*Det finns tre Huvudbegrepp för ett Fullständigt (Holistiskt) Liv:** *Ärlighet, Medvetenhet, Ansvar. Om du lever i enlighet med dessa rättesnören försvinner all kamp ur ditt liv.*

**\*Vara-Göra-Ha är det bäst fungerande tillvägagångssättet i livet.** *De flesta människor hanterar detta i bakvänd ordning och föreställer sig att man först måste "Ha" något för att "Göra" någonting för att därmed "Vara" något de vill vara. Vänd på denna process så uppnår du herravälde över livet.*

**\*Det finns tre nivåer av medvetenhet:** *Hopp, Tro. Vetande. De som lever i tredje nivån är mästare.*

**\*Det finns fem villfarelser om Gud som skapar kriser, våld, dödande och krig.** *Den första, att Gud behöver något. Den andra, att Gud kan misslyckas med att få det Gud behöver. Den tredje, att Gud har separerat dig från honom på grund av att du inte gett Gud det hen behöver. Den fjärde, att Gud fortfarande är i så stort behov av det hen behöver från dig, att hen nu kräver att du, från din separerade position, ger detta till Gud. Den femte, att Gud kommer att förgöra dig om du inte uppfyller hans krav.*

**\*Det finns fem villfarelser om Livet som också skapar kriser, våld, dödande och krig.** *Den första, att människorna är separerade från varandra. Den andra, att det inte finns nog av vad människorna behöver för att vara lyckliga. Den tredje, att det inte finns nog av allt gör att människorna måste konkurrera med varandra för att få det man behöver. Den fjärde, att vissa människor är bättre än andra människor. Den femte, att det är "okey" att människor löser sina meningsskiljaktigheter, som skapats på grund av ovanstående villfarelser, genom att döda varandra.*

**\*Det finns en Ny Sanning för människorna på Jorden:** *Vi är alla en. Vår väg är inte en bättre väg, det är bara en annan väg.*

=====

*Dessa 1000 ord skulle kunna förändra världen på en enda generation, om de dagligen efterlevdes.*